



Cor de Ree zet een punt achter zijn Biljart Carrière

Beste Biljartvrienden,

Vorig jaar Augustus kreeg ik van mijn artsen het slechte nieuws te horen betreffende mijn gezondheid.

De alom gevreesde ziekte is mijn lichaam binnengeslopen.

Ik stond voor de keuze behandelen met alle ongemakken van dien en kijken waar het schip strand of niets doen en bij de pakken neerzitten. Het laatste was voor mij geen optie!

Ik heb in overleg met mijn gezin besloten om het behandel traject in te gaan.

Een moeilijke beslissing maar wel een bewuste keus om de tijd te krijgen en om dat wat ik nog kan doen ook te blijven doen.

Behalve er nog te zijn voor mijn geliefden was het ook een drijfveer om mijn geliefde biljartsport nog te kunnen blijven uitoefenen. Naast het sociale contact, is biljarten ook een stukje ontspanning en heb ik het biljarten altijd met veel plezier gedaan.

De impact van de behandelingen op mijn conditie, hebben mij dit jaar met veel pijn in mijn hart doen besluiten om te stoppen met mijn prachtige biljart carrière.

Ik heb aan het districtsbestuur te kennen gegeven dat ik eveneens mijn functies bij de vereniging Veerbeders/Ketsers zal overdragen aan een nieuw bestuur. Tot mijn grote vreugde is de voortgang van de vereniging gewaarborgd door vijf leden die de bestuurstaken gaan overnemen.

In het kort wil ik nog extra stilstaan bij hetgeen de biljartsport voor mij betekend heeft. Al op mijn 15e ben ik begonnen met biljarten bij BC de Ketsers.

Met de tijd kreeg ik steeds meer plezier in deze prachtige sport en ben ik verder gegaan met spelsoorten als libre en bandstoten en uiteindelijk gestrand bij mijn grote uitdaging driebanden klein en groot.

Medio zeventiger jaren ben ik toegetreden tot het districtsbestuur eerst als jeugdconsul, daarna als PK wedstrijdleader en vanaf 2010 districtsvoorzitter.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 5 augustus 2017 heb ik mijn bestuursfunctie als Districtsvoorzitter beëindigd.

Tevens was ik ook meer dan 25 jaar Districtsarbiter, en mocht ik vele mooie toernooien arbitrerem.

Als waardering voor mijn verdiensten heeft het Districtsbestuur mij tijdens deze vergadering benoemd tot erelid van het District Maastricht en omstreken.

Naast al het moois wat we met de vereniging hebben meegemaakt en bereikt, waren er ook zeker de nodige strubbelingen waarbij soms ook moeilijke, onsympathieke beslissingen genomen moesten worden. Desondanks heeft men dit allemaal gewaardeerd en mij de waardering getoond met onder andere een daverend applaus van de aanwezigen wat mij enorm heeft geraakt.

Mijn hoogte punten waren onder andere de deelname aan diverse District – Gewestelijk en Nationale PK Finales in diverse disciplines. Als deelnemer aan de Nationale Finale in de spelsoorten bandstoten behaalde ik een 6^e plaats in Leusden, 3^e plaats in Hengelo (Gelderland) en als kers op de taart mogen eindigen als Nederlands Kampioen in 1996 te Kloosterzande (Zeeland) waar ik nog heel vaak aan terugdenk.

Tot slot wil ik iedereen waarmee ik heb mogen samenwerken, bondsbestuurders, districtbestuurders, verenigingsbestuurders en al mijn teamgenoten hartelijk bedanken voor de mooie jaren en herinneringen waarbij ik de sport met heel veel liefde en plezier heb mogen beoefenen.

Ik wens allen nog heel veel succes in deze prachtige sport en dat de vereniging nog vele mooie jaren mag beleven in voorspoed!

Hartelijke Groet,
Cor de Ree